

# Wakker worden!

*Regelgeving verziekt de samenleving*

**Onlangs werd ik “overvallen” door de Algemene Inspectie Dienst (AID) op mijn extensieve ecologische zoogkoeienhouderij en werd hierdoor geconfronteerd met de negatieve, controlerende, afstraffende uitgangshouding en benadering van ons controlerend overheids-instituut. Regels, regels en nog eens regels gekoppeld aan papierwerk die opgevolgd dienen te worden maar wat niets meer te maken heeft met dier-vriendelijk en vooral praktisch houden van koeien op een natuurlijke manier. Ja, zelfs gehouden in de natuur.**

## Is dit de bedoeling?

Hoe kun je bijvoorbeeld zorgen dat er altijd twee van die vreselijke oormerken in oren zitten als de koeien maar een of twee maal per jaar bij elkaar gedreven worden uit een natuurgebied, geplaatst in een vangkooi voor de verplichte bloedprikkerij, controle gezondheidsdienst voor dieren, waar de verloren en uitgescheurde oormerken vervangen kunnen worden? Laat staan de kalveren die in de natuur, in het voorjaar geboren worden en binnen een uur al naast moeder weghuppelen. Als ervaren veehouder sta je voor de bijna onmogelijke taak binnen drie dagen, met gevaar voor eigen leven door de bescherming van de moeder, het kalf gemerkt en aangemeld te hebben bij het NRS, opdat ze überhaupt bestaansrecht hebben? Sancties? Afvoeren door het Rendac! (kadaver dienst), korten op- of uitsluiting van subsidies. Hoezo “inkrimpen van de intensieve- en stimuleren van extensieve rundveehouderij”. Protesteren is het advies van het AID! Een blok vormen tegen de huidige regelgeving. Is dit de bedoeling?

## Respectloze houding

Worden wij niet als welwillende, vaak onwetende, goede burger met goede intenties in deze maatschappij op deze manier feitelijk gedwongen een agressieve, defensieve en eigenlijk strijdende houding aan te nemen tegen welke regelgeving ook? Herkent u dit? Het creëren van angst door onredelijkheid? Gaat deze respectloze houding van “het eronder krijgen” niet voorbij aan de werkelijke zin van regelgeving? Wat wordt hiermee eigenlijk voor een soort maatschappij gecreëerd? Ik weet niet hoe u erover denkt, maar zo langzamerhand krijg ik de indruk



*Landgoed Hoog Deelen, een oase van rust en ruimte voor mens en dier (Foto: Louis Fraanje)*

dat de overheid van het zogenaamde regulerend, controlerend en besturend systeem meer een zichzelf onderhoudend project heeft gemaakt dan een wezenlijk ondersteunend orgaan dat erop is gericht juist de burgers die de samenleving vormen te ondersteunen.

## Burgerlijke ongehoorzaamheid

De chaos wordt steeds groter, de gaten in de regelgeving worden gedicht met nog meer regels, terwijl hiermee alleen maar een nog onwerkzamere situatie gecreëerd wordt en vervolgens wordt aan de burger gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van het falen van het beleid. Tegelijkertijd lijkt het wel of de wetten geheiligd worden en alleen nog maar volgens de regels gehanteerd en geïnterpreteerd in plaats van ook met de geest! Dreigt er een onbeheersbare situatie te ontstaan waardoor strengere regelgeving en naleving hiervan het gevolg is, uit angst macht en controle te verliezen? Maar werkt deze liefdeloze ordehandhaving van vaak onmogelijke regels met daarbij een controle-

rende onredelijkheid en onbillijke houding niet juist burgerlijke ongehoorzaamheid en maatschappelijke verdeeldheid in de hand?

## Brood en spelen

De verstikkende greep van de regelgeving op welk niveau ook: justitie, onderwijs, landbouw, natuur, verkeer, volksgezondheid en andere organisaties en betrekkingen, lijkt wel een op zichzelf staand “ziek” controlerend orgaan te worden dat, in plaats van de burger te ondersteunen in de groei en verbetering van de manier waarop wij het met elkaar moeten “rooien”, alleen maar als handenbinder een nieuw keurslijf vormt ter voorkoming van nieuwe initiatieven, ondernemerschap, en andere vrije ontwikkeling. Terwijl er juist in deze zo snel veranderende tijd zoveel ruimte gevraagd wordt voor flexibiliteit, creativiteit, vernieuwing en oplossingen. Het gevolg is een volledig geestelijk armoedige en doodgeslagen hardwerkende samenleving die zijn vreugde alleen nog maar lijkt te halen uit de materie “brood en spelen”.

**Zelfdoding**

Hoezo: gevoelloze, doellose ontarde jeugd en midlifecrises, burn-outs, psychische ontregeling etc. Verbaast u zich nog over de toenemende criminaliteit als u contactloos en met een sleutel om de nek grootgebracht bent in een uitzichtloze "strijdende" welvaartsmaatschappij waarbij u het voorbeeld krijgt van jaloezie, macht, zelfverrijking ten koste van anderen, onrecht, streven naar materie, zgn. elite-systemen, veinzerijen, en onbetrouwbaarheid? Hoezo terreur met (oorlogs)terreur bestrijden! Daar gaat de geest van een kind, van ieder mens, toch aan ten onder? U zou eens moeten weten hoe schrikbarend hoog het percentage van jonge- en middelbare leeftijd zichzelf het leven ontnemende mensen is!

Bijvoorbeeld 16

boeren in Nederland gerelateerd aan de MKZ-crisis. En algemeen in de Europese unie sterven 58.000 mensen per jaar door zelfdoding, dat is even veel doden door kanker en zelfs meer dan ten gevolge van een auto-ongeval. Daar hoor je niets over!

**Instabiliteit**

Waar gaat dit naar toe? Hoeveel vrijwillige en onvrijwillige lijken moeten er nog vallen om de Geest van de beleidsmakers wakker te schudden, dat zij uiteindelijk op deze manier bezig zijn de poten van hun eigen bestaansrecht (dat zijn wij) onderuit te zagen? De liefdevolle en begripvolle samenleving en verantwoordelijkheid voor het welzijn van elkaar worden ondermijnd. De hersenen hebben de plaats van het hart ingenomen. *Verantwoordelijkheid? Inzicht in oorzaak en gevolg?* Wie zijn er eigenlijk ontard (niet meer afgestemd op de aarde-processen) en blind? Is het de bedoeling dat de overheid met de regeltjes de verantwoordelijkheid juist ontnemt van de burger,

en haar afhankelijk en onvrij maakt door haar regelgeving? De nuchtere boer die zijn beleid moet aanpassen aan de afhankelijkheid van de subsidies die verleend worden voor zijn overleving, omdat een gezonde en natuurlijke kleinschalige productie onmogelijk is gemaakt door de "orde" van de beleidsmakers? Wie wordt hier eigenlijk beter van? Welk doel dient het veranderen van een vaak goed lopend

waarachtige innerlijke moraliteit en ethiek, vanuit het innerlijk weten en geweten! In veiligheid en vrijheid leven en ontwikkelen! Laten we geen slaaf worden van machthebbers die leefregels bepalen zonder dit af te stemmen op de werkelijke natuurlijke en aardse processen. STOP dit uit de hand gelopen ontkrachtende systeem. Het is genoeg geweest.



*Pasgeboren kalf onder het wakend oog van de moeder*

*(Foto: Louis Fraanje)*

systeem? Waarom wordt er zoveel instabiliteit gecreëerd, die alleen maar tot wanhopige schaalvergroting leidt?

**Duur betaalde blunders**

Hoe is het mogelijk dat de "machtige" beleidsmakers zoveel moraliteit, ethiek, verdraagzaamheid, stabiliteit, integriteit, flexibiliteit, liefde voor elkaar, ondersteuning, begrip, creativiteit, taakgerichtheid, toewijding, offers en vooral vertrouwen!! vragen van de burger in de samenleving terwijl zijzelf, – inclusief Brussel- op dit gebied de ene blunder na de ander begaan. Hoe lang kunnen wij deze door ons duur betaalde blunders en de vreselijke gevolgen hiervan nog opvangen voordat wij er zelf aan kapot gaan? Zullen wij zo langzamerhand niet de handen ineenslaan in plaats van de verdeeldheid te tolereren en het voorbeeld gaan geven wat werkelijk verantwoordelijkheid nemen betekent voor het bestaan? Met respect en liefde voor elkaar, moeder aarde en al wat leeft en is.... met omgangsnormen en waarden vanuit

**Tenslotte...**

Word wakker mensen, sta op. Red de aarde en de toekomst van uw kinderen. Bescherm uzelf, uw omgeving en de samenleving tegen overheidsmaatregelen die meer ellende dan ondersteuning veroorzaken. Wees bewust, laat uw innerlijk weten en geweten spreken. Wees een goede meester voor uzelf en uw omgeving in liefde... Laten we Samen-Leven, ten behoeve en onder-

steuning van elkaar en niet ten koste van elkaar. En de AID? Laat zij een helpende en vriendelijke ondersteunende hand uitsteken, tijdig bellen om een nette administratieve en praktische voorbereiding mogelijk te maken en begrip tonen voor de praktische (on)uitvoerbaarheid van de regels voor vele goede en welwillende boeren in Nederland die al zoveel moeite hebben met hun bestaansrechten, die uiteindelijk voor uw primaire levensbehoeften zorgen! Laten we het goede voorbeeld geven en in onze authentieke liefdevolle kracht blijven staan!

**Viathou Peletier**

